

## Vi plukkede jordbær i barndommens land

♩=150 F Am<sup>7</sup> B<sup>b</sup> C<sup>7</sup> F Dm<sup>7</sup> Gm<sup>7</sup> C F

Vi pluk-ke - de jord-bær i barn-dom-mens land og spis-te fra mor-gen til af-ten. Og in-de i

10 F/A B<sup>b</sup> F/A Fm<sup>6</sup>/A<sup>b</sup> C/G G<sup>7</sup> C F<sup>7</sup>/C B<sup>b</sup> F

dam-pen af suk-ker og vand sled mor-mor med grø-den og saf-ten. Ja, hus-ker du sma-gen af jord-bær den

20 G<sup>7</sup> C C<sup>7</sup> F F<sup>7</sup>

gang, da jord - bær var rø - de som hjer - ter, og aft - ner - ne ly - se som

27 B<sup>b</sup> G<sup>7</sup> F/C Gmsus<sup>4</sup>/C C<sup>7</sup> F B<sup>b</sup>/F F

sol - sor - tens sang, og let - te at bælg - e som ær - ter.

1. Vi plukkede jordbær i barndommens land og spiste fra morgen til aften.

Og inde i dampen af sukker og vand sled mormor med grøden og saften.

*Ja, husker du smagen af jordbær dengang, da jordbær var røde som hjerter, og aftnerne lyse som solsортens sang, og lette at bælg som ærter.*

2. Og juli var ferie med solbrændte knæ og marker så danske som Aakjær. Og kom der en byge, så krøb vi i læ til regnen drev over i gråvej.

*Ja, husker du smagen af jordbær dengang ...*

3. Og vi tog til stranden med tæpper og mad, smed tøjet så hurtigt vi kunne, og svømmed og svømmed til bukserne sad og krymped på frysende hunde.

*Ja, husker du smagen af jordbær dengang ...*

4. Og cirkusset rejste sit spraglede telt på pladsen og spredte magien. Og jeg gik til hånde, en tiårig helt, som hjalp tre artister med stigen.

*Ja, husker du smagen af jordbær dengang ...*

5. Og så var der udsalg og ferien snart slut, og nu var det nu, det var billigt.

Og vi gik i byen med morfar et smut, og prøvede mere end villigt.

*Ja, husker du smagen af jordbær dengang ...*

6. Og aften blev søvngig præcis klokken ti, hvor biblen kom ned fra reolen.

Vi takked for dagen, som nu var forbi.

Og mormor sad stille i stolen.

*Ja, husker du smagen af jordbær dengang ...*

7. Vi står på perronen, og morfar er med.

Ser toget. Farvel, kære sommer.

Og øjnene svider, da vi tar af sted med glæden i bundløse lommer.

*For hvem glemmer smagen af jordbær dengang, da jordbær var røde som hjerter, og aftnerne lyse som solsортens sang og lette at bælg som ærter.*

*Niels Johansen, juni 2008*

*Melodi: Werner Knudsen 2008*