

Når livet en dag bliver større

Niels Johansen 2008

Werner Knudsen 2008

Bossa Nova Fmaj⁷ Abdim Gm⁷ F#9#11

Når

5 Fmaj⁷ Gm⁷ C C⁷ Fmaj⁷

li-vet en dag bli-ver stør - re, så stort at jeg skub-bes om- kuld, og

9 D⁷ Gm⁷ E⁷ Am⁷ C⁷

tvin-ges til ær - ligt at spør - ge: hvor dyrt vil du kø - be dit guld, så

13 F F⁷ Bbmaj⁷ G G⁷ Cmaj⁷

lyt ter jeg glad fra par-ter - re til sol-sor-tens sen - som-mer- sang. Her

17 Fmaj7 F7 Bb G7 F/C C7

syn - ger vi to for Vor - her - re, og so - len går stil - le sin gang.

20 Fmaj7 F#9#11 Fmaj7

1. 2.

1. 2.

1. Når livet en dag bliver større,
så stort at jeg skubbes omkuld,
og tvinges til ærligt at spørge:
hvor dyrt vil du købe dit guld,
så lytter jeg glad fra parterre
til solsortens sensommersang.
Her synger vi to for Vorherre,
og solen går stille sin gang.

2. Hvad koster den plads i min have
med duft af det dugvåde græs?
At føle ens liv er en gave
og sidde og være tilfreds.
Hvad koster den luksus at bælle
i sødmefuld sensommer luft?
At stå, så man ikke kan tælle,
beruset af rosernes duft?

3. Hvad koster de tabte sekunder
du glemmer at trække sit vejr,
fordi du i stilhed beundrer
en pige så lattermild nær.
Hvad koster sekundet, den aften
din elskede krydsede din vej?
Din solfanger fyldtes af kraften
fra solen, der kyssede dig.

4. Hvad koster det, kærligt at sige
de store fortryllende ord?
Forelsket at lytte og tie,
forelsket at tie i kor?
Hvad koster det, ikke at kræve
og stædigt forlange sin ret?
Hvad koster de kærlige breve?
At trøste, når nogen har grædt?

5. Hvad koster, hvad koster, hvad koster?
Hvad koster mit hus og min kat?
Hvad koster de fornemme poster?
Hvad koster en stjerneklar nat.
Hvad koster den vals, I skal danse?
At kysse og hviske: Min skat!
Hvad koster det ikke at standse,
når månen er gavmild med Watt?

6. Jeg ved, der er byrder at bære,
at dage er tunge og grå,
men de, der kan bære det svære,
de bærer den byrde, de må.
Jeg ved, at I gratis kan finde
det smukkeste inde i jer.
At hjerter kan danse og skinne
i lyset fra den, man har kær.

7. Lad livet hver dag blive større,
så stort, I forundret må stå
og se på hinanden og spørge,
hvor glad kan et hjerte mon slå?
Husk, solsorten sang i min have,
så smukt som den aften var lang.
Så kostbar og gratis en gave
er livet som solsortens sang.

Niels Johansen

Melodi: Werner Knudsen

*Til Camilla og Lasses bryllup
den 16. august 2008*